

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ονομάζομαι Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος και είμαι χειρουργός ορθοπεδικός, ιδρυτής της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών, η οποία απασχολεί περί τα 600 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Έχοντας υπηρετήσει επί 45 σχεδόν έτη τόσο το Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό τομέα της Υγείας, αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας γραπτώς τόσο ως ιατρός όσο και ως πολίτης, με ανυστεροβουλία και μοναδικό γνώμονα την αγωνία μου για την πρωτοφανή υγειονομική κατάσταση που δοκιμάζει η Χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του covid 19.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της -άδικης κατά την άποψή μου - στοχοποίησης του Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας, με αφορμή την ανάγκη του ΕΣΥ για γιατρούς, ανάγκη η οποία εν τέλει οδήγησε στο εξαιρετικό μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης ιδιωτών ιατρών.

Χωρίς να αμφισβητήσω τη γνησιότητα των προθέσεών Σας και αναγνωρίζοντας τον τιτάνιο αγώνα που Εσείς προσωπικά έχετε δώσει από την έναρξη της πανδημίας, επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη ότι ανωτέρω μέτρο είναι αλυσιτελές.

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι εκατοντάδες ιατροί εγκατέλειψαν τη Χώρα επί ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι οι ιατροί που επιστρατεύθηκαν, ελάχιστη βοήθεια μπορούν να προσφέρουν στο δοκιμαζόμενο ΕΣΥ.

Εκείνο που πράγματι θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά, θα ήταν η ανάθεση συγκεκριμένου έργου στις ιδιωτικές κλινικές της Χώρας, για όσο ακόμη διάστημα διαρκέσει η πανδημία, ώστε απερίσπαστα τα Δημόσια Νοσοκομεία να αφοσιωθούν στη μάχη κατά του covid 19.

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών επί παραδείγματι, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τραυματιολογικό κέντρο, καθώς διαθέτει ογδόντα ορθοπεδικούς χειρουργούς καθώς και ιατρούς όλων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, έντεκα χειρουργικές αίθουσες και οκτώ κλίνες ΜΕΘ, με αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να αποφορτισθεί πρόσκαιρα ένα μεγάλο Νοσοκομείο της Αθήνας, όπως π.χ. το ΚΑΤ ή ο Ευαγγελισμός.

Αντίστοιχο έργο θα μπορούσε να ανατεθεί και σε άλλες ιδιωτικές Κλινικές της Αθήνας και της Χώρας γενικότερα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση, για όσο χρειασθεί, των Δημοσίων Νοσοκομείων.

Με θλίψη επισημαίνω ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έχω αποστείλει στον κ. Υπουργό Υγείας και σε όλους τους αρμοδίους του Υπουργείου αλληπάλληλες επί του θέματος επιστολές, χωρίς μέχρι σήμερα να λάβω απάντηση.

Επειδή εκτιμώ την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε από την ανάληψη των καθηκόντων Σας, για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χώρα, παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα όχι βεβαίως ως υπόδειξη, αλλά ως μία απόπειρα συμβολής ενός ιατρού και πολίτη στον κοινό αγώνα, του οποίου ηγείσθε.

Αθήνα 23.03.2021

Με Τιμή,

Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος